

Next Stop Israel-Palæstina

Påskeferien 2015



Next Stop deltagere ved muren i Bethlehem, april 2014

Tag med på Next Stop turen til Israel og Palæstina og få en anderledes oplevelse af og indblik i, hvordan livet er for de mennesker, der bor i området. I medierne er der løbende historier om konflikten mellem Israel og Palæstina og med den seneste krig i Gaza, er der blevet skrevet en masse om de aktører, der er med til at holde konflikten i gang. Men det kan være svært helt at forstå, hvad der egentligt sker. Israel og Palæstina er ikke kun krig og død – selvom det fylder meget både i medierne og folks liv i området. Både på det politiske, sociale, kulturelle og ikke mindst kulinariske område er Israel og Palæstina nogle yderst spændende steder at besøge, og der bor nogle fantastiske mennesker, som meget gerne vil fortælle deres historier. Påskeferiens Next Stop tur har derfor et program, der forsøger at omfavne alt dette og give deltagerne et unikt indblik i den politiske situation, samtidig med at der bliver tid til at snakke med almindelige mennesker, besøge de historiske og religiøse steder i området, gå gennem de tætte gader og købe souvenirs med hjem, hænge ud på lokale cafeer med vandpibe og smage den lækre mad, som området også er kendt for.

Foreløbigt program for Next Stop Israel-Palæstina

Programmet skal stadig ses som meget fleksibelt, hvor der derfor kan ske ændringer både før og undervejs på turen. Som deltager på Next Stop turen er der også mulighed for at påvirke programmet, hvis man har nogle bestemte ønsker til, hvad der skal opleves.

| Fredag 27/3 | Lørdag 28/3 | Søndag 29/3 | Mandag 30/3 | Tirsdag 31/3 |
|--|---|--|---|--|
| Bethlehem | Bethlehem | Ramallah | Jerusalem | Jerusalem |
| <p><i>Ankomst torsdag aften i Ben Gurion lufthavn – transport til Bethlehem</i></p> <p>Deltagelse i eller hepper v. Palestine Marathon 2015 – Right to Movement</p> <p><i>Ankomst for resten af deltagerne</i></p> <p>Fælles aftensmad</p> <p>Marathon fejring og fest i Bethlehem</p> | <p>Fælles morgenmad</p> <p>Introduktion til Next Stop og Israel-Palæstina</p> <p>Tur i Bethlehem og besøge Fødselskirken</p> <p>Fælles frokost på Manger Square</p> <p>Tur t. Muren og se Banksy's tegninger</p> <p>Møde en palæstinensisk familie v. Muren</p> <p>Fælles aftensmad</p> | <p>Fælles morgenmad</p> <p>Møde m. Mustafa Barghouti (palæstinensisk politiker)</p> <p>Fælles frokost</p> <p>Besøge Arafats grav</p> <p>Møde m. dansk journalist</p> <p>Tur i Qalandia Camp v. Muren i Ramallah</p> <p>Friaften i Bethlehem</p> | <p>Fælles morgenmad</p> <p>Rundtur i Jerusalem Old City – besøge Dome of the Rock, Church of the Holy Sepulchre og Grædemuren</p> <p>Fælles frokost</p> <p>Møde m. Neturei Karta (jødisk anti-israelsk organisation)</p> <p>Frietermiddag og -aften i Jerusalem</p> | <p>Fælles morgenmad</p> <p>Rundvisning i Knesset (Israels parlament)</p> <p>Fælles frokost</p> <p>Rundtur i Østjerusalem – besøge palæstinensiske kvarterer og møde organisation, der arbejder med palæstinensere i Jerusalem</p> <p>Filmaften: Ajami</p> |

| Onsdag 1/4 | Torsdag 2/4 | Fredag 3/4 | Lørdag 4/4 | Søndag 5/4 |
|--|---|--|--|---|
| Tel Aviv/Jaffa | Oasis of Peace | Hebron | Hebron | Tel Aviv |
| <p>Fælles morgenmad</p> <p>Rundtur med Zochrot i Jaffa og snak om Tel Aviv og Jaffas historie</p> <p>Fælles frokost</p> <p>Møde på Peres Peace Center</p> <p>Snak m. fredsaktivister i Tel Aviv</p> <p>Frietermiddag og -aften i Tel Aviv</p> | <p>Fælles morgenmad</p> <p>Besøge Oasis of Peace – snak om sameksistens og konflikthåndtering</p> <p>Fælles frokost hos Oasis of Peace</p> <p>Frietermiddag i Jerusalem eller tur til Det Døde Hav</p> <p>Friaften i Bethlehem</p> | <p>Fælles morgenmad</p> <p>Rundtur i Hebrons gamle bydel – introduktion til H1 og H2 og besøg i moské</p> <p>Frokost hos palæstinensisk familie i Tel Romedia</p> <p>Møde m. jødisk bosætter i Hebron</p> <p>Fælles aftensmad</p> <p>Hygge på café m. vandpibe og lokale palæstinensiske unge</p> | <p><i>OBS! Pesach starter</i></p> <p>Fælles morgenmad</p> <p>Tur til beduinlejren Susya m. organisation – introduktion t. Område A, B og C og snak m. beduiner</p> <p>Frokost hos beduinfamilie</p> <p>Frietermiddag i Hebron eller Bethlehem</p> <p>Afskedsmiddag</p> | <p>Fælles morgenmad</p> <p>Fritid i Tel Aviv inden fælles afgang til Ben Gurion lufthavn</p> |

Fredag d. 27. marts

Ankomst og Palestine Marathon 2015

Velkommen til Next Stop turen. Ankomst sker i Ben Gurion lufthavn lidt udenfor Tel Aviv, hvorfra I vil tage offentlig transport til Bethlehem. I Bethlehem venter jeres Next Stop rejseledere på jer og det er her, at vi er indkvarteret og skal bruge de første par dage af turen. Nogle deltagere vil ankomme allerede torsdag eller tidligere, mens de resterende deltagere vil ankomme om fredagen. Vi mødes alle i Bethlehem, hvor hele fredagen vil blive brugt på Palestine Maraton 2015.

I påsken afholdes Right to Movements tredje Palestine Marathon og som Next Stop deltager kan du enten være med til at løbe (10 km., halvmaraton eller maraton) eller du kan være med til at heppe på alle løberne langs ruten, der går fra Fødselskirken, langs muren, ind i Aida flygtningelejr og gennem Bethlehem og de omkringliggende mindre byer. Efter løbet mødes vi alle sammen og hviler os nogle timer, spiser fælles aftensmad og om aftenen er der så fælles fejring af løbet sammen med alle de internationale og lokale løbere. Læs mere om løbet her og meld dig til, hvis du vil have en fantastisk løbeoplevelse: <http://palestinemarathon.com>



Deltagere ved Palestine Marathon 2014 i Bethlehem

Lørdag d. 28. Marts

Bethlehem

Den første dag efter maraton bliver brugt på en introduktion til programmet og til de forskellige steder, som vi skal besøge under Next Stop turen. Efter introduktionen tager vi på en tur rundt i Bethlehem, hvor en lokal guide vil fortælle os Bethlehems historie og vise os de mange vigtige

historiske steder, der har stor religiøs betydning for mange. Vi skal selvfølgelig ind i Fødselskirken, der er bygget ovenpå krybben, hvor Jesus efter sigende blev født.



Fødselskirken i Bethlehem

Efter en fælles frokost på pladsen foran kirken går vi hen til muren, der omkranser en stor del af Bethlehem og afskærer vejen mellem Bethlehem og Jerusalem. Vi vil gå langs muren og se Bankys tegninger blandt det graffiti, der pryder den 8 meter høje mur. På turen langs muren besøger vi en palæstinensisk familie, som har de israelske soldater og hverdagen på besat jord helt tæt inde på livet. Hos familien kan vi se på forskellige kort, der giver et bedre overblik over muren og de mange bosættelser, der skyder op omkring Bethlehem.

Søndag d. 29. marts

Ramallah

For at blive klogere på den politiske situation tager vi til Ramallah, hvor vi skal møde Mustafa Barghouti, der er palæstinensisk politiker og leder af partiet *Al Mubadara* – The Palestine National Initiative. Efter mødet med Barghouti spiser vi frokost og der bliver tid til at gå rundt og opleve Ramallah. Ramallah er en af de mest moderne byer på Vestbredden og her findes både hovedsædet for Det Palæstinensiske Selvstyre, et hav af cafeer, natklubber, restauranter, butikker og internationale NGO'er. Efter frokost vil der også være mulighed for at besøge Arafats grav, der ligger i et kæmpe mindemonument for den tidligere palæstinensiske leder.

Om eftermiddagen skal vi mødes med den danske journalist Lena Odgaard, der i de seneste par år har været bosat i Ramallah, hvorfra hun skriver artikler og laver radio om Mellemøsten og især Israel-Palæstina. Lena vil give en anden indgang til og forståelse af konflikten og fortælle om, hvordan det er at formidle anderledes historier fra området. Der vil blive rig mulighed for at stille en masse spørgsmål.



Muren ved checkpointet Qalandia, der ligger i udkanten af Ramallah.

Både på vejen til og fra Ramallah vil vi kunne se muren, der løber igennem det palæstinensiske landskab og står som et stærkt symbol på adskillelsen af Israel og de besatte palæstinensiske områder. På vejen hjem fra Ramallah vil vi gøre et stop ved muren i nærheden af checkpointet Qalandia, der er et af de største checkpoints på Vestbredden. Det er kontrolleret af det israelske militær og kun palæstinensere med de rette papirer, kan få lov til at komme gennem. Qalandia ligger lige ved muren og en palæstinensisk flygtningelejr og er derfor ofte centrum for sammenstød mellem stenkastende palæstinensiske unge og bevæbnede israelske soldater. Vi får en tur rundt i flygtningelejren og får mulighed for at lære mere om livet som palæstinensisk flygtning på Vestbredden, inden turen fortsætter tilbage til Bethlehem og en tiltrængt hvileaften.

Mandag d. 30. marts

Jerusalem

Jerusalem spiller en vigtig rolle i den igangværende konflikt mellem Israel og Palæstina, da begge parter opfatter byen som deres hovedstad. Gennem historien har Jerusalem altid været et knudepunkt for konflikter og en stor del af forklaringen på dette skal findes i, at vi i Jerusalem vil møde tre store religioner – kristendom, jødedom og islam - der alle har nogle af deres

helligste steder lokaliseret her. Vi vil i løbet af dagene i Jerusalem overvære de kristnes bøn i Church of the Holy Sepulchre, se jøderne valfarte til Grædemuren og blive overvældet af Dome of the Rocks gyldne kuppel, der ofte overstråler den mere ydmyg Al-Aqsa Moské.

Vi starter med en guidet tur rundt i den gamle by i Jerusalem, hvor vi udover at se de vigtige religiøse sights også vil bevæge os rundt i de fire kvarterer, der ligger klemte inde bag den gamle bymur, og få en spændende historisk fortælling om Jerusalem og de mange folkeslag, vi her vil møde.



Jøder i bøn foran Grædemuren i Jerusalems gamle bydel

Efter en fælles frokost skal vi til møde med den jødiske anti-israelske organisation Neturei Karta og have en snak med dem om, hvordan de som troende jøder kan bo i Jerusalem samtidig med at de modsætter sig staten Israel. Efter mødet er der fri resten af dagen, hvor tiden kan bruges på at vende tilbage til de travle og trange gader i den gamle by, gå en tur på Olivenbjerget og få en fantastisk udsigt over Jerusalem, opleve den mere moderne del af Jerusalem eller en anden af de mange muligheder, som Jerusalem byder på.

Tirsdag d. 31. marts

Jerusalem

Anden dag i Jerusalem starter ud med et besøg i Knesset, det israelske parlament. Her vil vi høre mere om den politik, som Israel fører og hvorfor sikkerhedspolitik er så vigtigt et emne i den politiske debat. I midten af marts er der udskrevet valg i Israel – kun 2 år efter det seneste valg - og stemningen i Israel vil garanteret være meget præget af, hvordan det nye parlament skal

sammensættes og hvilke partier, der kommer til at få en fremtrædende stemme især i spørgsmålet om fredsprocessen med palæstinenserne. Det er derfor et utroligt spændende tidspunkt vi besøger Israel på og vores tur i Knesset vil give en god baggrundsviden og forståelse for, hvordan politik føres i Israel.



Next Stop deltagere foran Knesset i Jerusalem, april 2014

Efter besøget i Knesset spiser vi frokost og tager derefter på en tur rundt i de palæstinensiske kvarterer i Jerusalem. Disse kvarterer har fået meget omtale i medierne, da der har været mange uroligheder både før og efter den seneste krig i Gaza. De mange palæstinensere, der bor i Jerusalem, har andre rettigheder end israelerne og vi vil mødes med en organisation, der arbejder i områderne og kan fortælle mere om, hvordan forholdene er der. Samme organisation arbejder for palæstinensere, der sidder i israelske fængsler og de vil også fortælle om deres arbejde og hvordan livet som palæstinensisk fange i et israelsk fængsel er.

Om aftenen holder vi en hyggelig filmaften og forbereder os på næste dags tur til Jaffa ved at se filmen *Ajami*.

Onsdag d. 1. april

Tel Aviv/Jaffa

Om onsdagen tager vi fra Jerusalem til Tel Aviv, hvor vi vil opleve en helt anden side af Israel. Hvor gadebilledet i Jerusalem er præget af ortodokse jøder, unge soldater og travle israelere, møder vi i Tel Aviv en meget unik multikulturel sammensætning af folk. I vil for eksempel pludselig se unge israelere på gaden kun iført badetøj på deres vej til stranden eller dresset up på vej ud i Tel Avivs pulserende natteliv.



Strandpromenaden i Tel Aviv

Vi starter med en gåtur i Tel Aviv, der tager os rundt blandt de nye lejlighedskomplekser og hoteller langs strandpromenaden til den gamle bydel Jaffa, anført af en repræsentant fra organisationen Zochrot, der vil fortælle om Tel Aviv og Jaffas historie. Herefter tager vi til møde på et center i Jaffa, der arbejder for fredsinitiativer og efter mødet mødes vi med israelske fredsaktivister og hører om deres arbejde i Israel. Om aftenen er der mulighed for at opleve Tel Aviv by night eller tage en sen aftendukkert på de fantastiske strande.

Torsdag d. 2. april

Oasis of Peace

Efter mødet med Tel Aviv og Jaffa får vi nu mulighed for at se mere af Israel, når vi tager på besøg hos *Oasis of Peace*. Oasis of Peace ligger i de smukkeste naturomgivelser og er en helt speciel by i Israel, hvor halvdelen af indbyggerne er arabiske familier og den anden halvdel er jødiske familier. De lever sammen som et symbol på, at det godt kan lade sig gøre og samtidig har de etableret skolen *School of Peace*, hvor de underviser i konflikthåndtering og forsøger at skabe større forståelse blandt resten af befolkningen i Israel og de palæstinensiske områder. Efter besøget hos Oasis of Peace er der fri resten af dagen og tiden kan enten bruges på at tage tilbage til Jerusalem, at tage til Det Døde Hav og få en meget anderledes oplevelse ved at bade i det salte hav eller bruge dagen på at tage på en udflugt til et helt tredje sted.

Fredag d. 3. april

Hebron

Efter nogle dage i Israel er vi nu tilbage på Vestbredden, hvor vi skal besøge byen Hebron. På de to dage vi bruger i Hebron og omegn, vil I for alvor få at mærke, hvordan muren og de israelske bosættelser kommer rigtig tæt på den palæstinensiske hverdag. Hebron er den eneste by på Vestbredden, hvor israelerne har opført bosættelser inde midt i byen og situationen i den gamle by i Hebron er derfor meget anspændt.

Vi starter dagen med en tur rundt med en lokal guide, der vil fortælle hele baggrunden for den nuværende historie og føre os gennem de overdækkede gader i den gamle bydel. Undervejs drikker vi kaffe hos en af de lokale butiksejere og hører hans historie, og bagefter er der mulighed for at besøge Ibrahim moskeen, der siden 1994 har været opdelt mellem moské og synagoge. Vi fortsætter turen ad gaden *Shuhada Street*, der blev afspærret for palæstinensere under den 2. Intifada og som det stadig er forbudt for dem at færdes på. Fra Shuhada Street kommer vi til en anden del af den gamle by i Hebron, hvor vi vil spise frokost hos en lokal palæstinensisk familie og høre deres historie om at bo ved siden af jødiske bosættere. Efter frokost mødes vi så med en af bosætterne og hører mere om, hvorfor de mener, at de har ret til at bo i den palæstinensiske by Hebron.



Den gamle by i Hebron, hvor palæstinensere og jødiske bosættere lever i ufred.

Efter turen rundt i den gamle by og mødet med de forskellige mennesker, tager vi på *King of Falafel*, hvor man kan få byens bedste mad! Vi kommer til at gå rigtig meget rundt i Hebron denne dag og om aftenen holder vi derfor en velfortjent pause på en café i byen, hvor der er

mulighed for at ryge vandpibe og snakke med nogle af de lokale unge palæstinensere om, hvordan livet er som ung i Hebron og Palæstina.

Lørdag d. 4. april

Hebron/Susya

Efter at have overnattet i Hebron tager vi om lørdagen på tur udenfor Hebron, hvor vi først besøger byen Susya. Denne lille by består af telte, blik og sten og ligger i område C, hvor palæstinenserne ikke har ret til at bygge. Susya ligger tæt på en israelsk bosættelse og er indtil videre blevet ødelagt af israelsk militær mindst syv gange. I Susya snakker vi med nogle af indbyggerne og får mulighed for at lære mere om livet udenfor de store byer på Vestbredden og hvad forskellen er på at bo i område A, B eller C. Med på turen har vi en lokal organisation, der vil fortælle om deres oplevelser fra de forskellige områder, som vi kører forbi på turen og hvilke problemer det skaber, at Vestbredden er blevet inddelt i område A, B og C. Undervejs spiser vi frokost hos en lokal beduinfamilie og får mulighed for at stille dem spørgsmål om deres liv langt væk fra byerne og med israelske bosættelser som nærmeste naboer.



Frokost hos en lokal beduinfamilie, september 2012

Vi kører tilbage til Bethlehem, hvor resten af eftermiddagen er fri og kan bruges til at købe de sidste souvenirs, gå en sidste tur rundt i gaderne, spise den sidste falafel og begynde at pakke. Om aftenen på mødes vi til en hyggelig afskedsmiddag, hvor vi vil bruge lidt tid på at reflektere over alle de oplevelser og indtryk, som Next Stop turen har givet.

Søndag d. 5. april

Hjemrejsedag

Vi tager samlet til Tel Aviv og afhængigt af rejsetidspunktet, bliver der måske en sidste aktivitet. Ellers sørger vi for at få sagt ordentligt farvel til hinanden og tak for en oplevelsesrig Next Stop tur.



Programmet er som tidligere beskrevet stadig kun foreløbigt og der skal tages højde for ændringer. Spørgsmål eller kommentarer til Next Stop Israel-Palæstina turen kan sendes til rejselederne Ditte og Mads på ditteblochnoer@gmail.com og lmadsination@gmail.com.

Vi glæder os til at have jer med på tur ☺